

# UNIVERSELE ZIELEBOODSCHAP



Laat zijn ... maar geef wel een glas water.

Universele Zieleboodschap - 13 september 2016

Alle patronen die zich op wereldvlak op dit moment afspelen in het groot, zijn eveneens copy-paste herkenbaar in de levens van individuen, van groepen, verenigingen, gezinnen, sociale structuren.

Dus alles wat gezegd kan worden over het macro-wereldvlak, kan tot in miniatuur herleid worden tot de individuele levens van mensen.

De herkenning daarvan en het niveau van herkenning daarvan is afhankelijk van wie kijkt en wie begrijpen kan en wie niet.

Wie dit niet begrijpen kan is niet erg. Dat wil niet zeggen dat het niet zo is.



Maar voor hen die het grote kunnen zien en daarin het kunnen herleiden tot het kleine van hun eigen leven en van hun eigen context waarin dat ze zich bewegen, is het heel belangrijk om te weten dat er plaatsen zijn op deze wereld waar op dit moment het leven koud is.

Dit zijn de plaatsen waarin dat mensen op zoek zijn naar oplossingen, op zoek zijn naar een uitweg uit hun situaties, bijna machteloos staan en bijna naar een glazen koepel kijken ... en daar is zon daarbuiten ... en het is precies alsof dat die mensen niet uit die glazen koepel kunnen komen en niet in aanraking met die zon kunnen komen.

Het zijn biotopen waar heel veel wanhoop, waar heel veel hopeloosheid - is een beter woord - waar heel veel hopeloosheid heerst.

Het zijn plekken waar de warmte van de zon - en ik bedoel nu niet de fysieke zon maar de warmte van de zon die als liefde kan doorstralen in mensen hun leven - heel moeilijk doorkomt en mensen voelen zich aan hun lot overgelaten.

Ieder mens kent dat soort momenten in zijn leven. Waarin dat de zon ergens anders schijnt. Je weet dat die er is. Je weet dat mensen zich in die zon koesteren ... en bij jou vanbinnen is het koud.

Zo zijn er plaatsen op de wereld.

Het is belangrijk om dit te weten, om daar positieve gedachten van troost, healing, wat dan ook naar toe te sturen. Maar het is ook belangrijk om te weten dat er sommige situaties niet getransformeerd kunnen en hoeven worden.

Sommige dingen moeten gewoon uitgezweet worden in de loop van de tijd.

Sommige gebeurtenissen moeten gewoon gebeuren gelijk ze zijn. En het enige wat we daar aan kunnen doen is weten: er is daar lijden, er is daar pijn. Wij staan met positieve intenties daar naar toe, zonder inmenging en zonder daar verantwoordelijkheid voor willen te nemen.

Want wij hoeven niet God te spelen. Wij hoeven niet de hele planeet Aarde zo te herstructureren gelijk wij denken dat ze zou moeten zijn.

Die koude plaatsen, hoe – hoe hopeloos die ook mogen lijken, hebben hun nut. Ook voor die zieltjes die daar op die momenten vertoeven. Ook voor die levens die daar aan blootgesteld zijn.



## **Bevriezen van de kou hoeft geen dramatisch heengaan te zijn**

Ook een onaangename situatie kan - in het uitdoven en het loslaten van de materiele werkelijkheid - een perfect vredevolle uitkomst en intrede betekenen, aan de andere kant.

Vergis je niet. Dit is een waarheid... wij denken dat wanneer een leven op een traumatische, niet met liefde omringde manier eindigt, dat het altijd ook traumatiserend is voor de ziel. Dit is niet waar.

Er zijn zielen die perfect kunnen in zeer barre omstandigheden leven, dit leven verlaten, zonder ook maar één greintje beschadiging ... en met een dosis van pijn, die die zielen nét verdragen kunnen.

Het is ook een belangrijke boodschap voor jezelf, dat wanneer je in zo een periodes terecht komt... denk niet van: ik kan dit niet dragen.

Je krijgt de kracht. En je zal merken dat het milder gaat voelen dan je denkt... tenzij dat je er angst in investeert.

## **Laten we geen angst hebben van de koude plekken die er op aarde zijn.**

Er zijn zeer mooie ontwikkelingen ook, die als het ware de nieuwe kracht vertegenwoordigen.

En, je zou je kunnen verbazen waarom dat die twee niet met elkaar kunnen in communicatie staan en waarom dat deze de kilt die wat déze in moeten leven niet kunnen veranderen.

Maar het heeft er mee te maken dat dit gewoon tot bloei moet komen. En dat die mensen die wat in die donkere gebieden leven van onder af aan terug zullen opgroeien, in de nieuwe wereld die gecreëerd wordt.

Dus het is niet zo dat de wereld zoals ze nu is moet veranderen.

Er kan perfect een afstervingsproces plaatsvinden.

En vanuit de fundamenteën ... vanuit de zielen wanneer dat de nieuwe wereld is gecreëerd, wanneer de nieuwe energieën zich hebben kunnen ontplooiën - en daar zijn héél veel mensen mee bezig - dan kunnen ook de zielen die uit de kou komen meteen in een mooie wereld incarneren. En dat is goed zo.



Er is ook een stuk wereld die daar hélemaal niet mee bezig is.

Er zijn ook nog perfect stukken van de wereld waar dat er zich een ontwikkeling ontplooit zoals het leven gewoon moet zijn. Het leven van elke dag, het leven dat vruchtbaar en oké is, hoe klein of hoe groot dat mag zijn waarin mensen ervaringen hebben die goed zijn voor hun.

Blijf daar ook vanaf.

Denk niet: oh, wat zijn die mensen arm. Wat een klein leventje leiden zij. Zij weten helemaal niet wat de mooie mogelijkheden zijn van die mooie wereld. Ga niet missionaris spelen in werelden die perfect oké zijn.

Als je een kind hebt en dat kind is perfect tevreden om met de bal te spelen - al speelt dat kind alleen maar met één bal - probeer dat kind niet op te leggen dat die ook nog met een schommel moet spelen en met ik weet niet wat ... en van dieren moet houden ... en een beetje techniek moet kennen... en met legoblokjes ...

### **Laat de mens die in eenvoud leeft ook in die eenvoud leven.**

Probeer niet om elkaar, om jezelf en om mensen en om stukken van de wereld een 'ontwikkelingshulp' te bieden waar dat die mensen, die zielen, of die gebieden helemaal geen boodschap aan hebben.

Laat zijn.

Laat iemand gewoon zijn wie die is. Laat de mensen om je heen gewoon zijn wie die zijn.

Wij hoeven niet spiritueler te worden, bewuster, liefdevoller, wat dan ook. Sommige mensen leven gewoon hun leven en dat is perfect oké gelijk dat is.

Dan zijn er ook gebieden op aarde en mensen op aarde die op dít moment eigenlijk de kruisweg aan het dragen zijn, aan het vervolgen zijn.

En eigenlijk is dat niet alleen maar op dit moment maar al heel lang. En dat zal nog effe duren.

Het is ook belangrijk dat je het lijden van die mensen ziet.

En dat is niet hetzelfde als het lijden van die mensen die in die koude glazen koepel leven ... maar dit zijn mensen die wel beweging veroorzaken, mensen die ten strijde trekken ... de activisten onder ons - en dan bedoel ik dat niet persé in de populaire zin van het woord - maar letterlijk de strijders van het hart.





Die eigenlijk hele moeilijke taken op hun schouders hebben geladen en die die taken dragen, en die niet altijd vriendelijk worden behandeld. Of beter gezegd, die nooit vriendelijk worden behandeld door het leven. Net omdat het zulke hoge bomen zijn die veel wind vangen.

Ook al de organisaties die voor een betere wereld strijden ... en dat lijkt in tegenstelling tot hen die wat een mooie, betere wereld creëren.

Want die wat bezig zijn om vanuit de schoonheid een nieuwe wereld te creëren die zeggen tegen die die wat aan het strijden zijn: ja maar, ge moet niet strijden en ge moet niet zoveel moeite doen. Want als je het uit de moeiteloosheid doet dan gaat het veel beter gaan.

Maar strijders moeten strijden, die moeten de kruisen dragen, die moeten de wapens opnemen. Want dat is hun rol in het bewustwordingsproces.

**Maar deze mensen hebben alleen maar - af en toe - een klein steuntje in de rug nodig.**

Een klein stukje feedback en een klein stukje bewustzijn dat er toch wel degelijk een andere wereld in aantocht is. Dat er toch wel degelijk levens zijn die in orde zijn en dat er toch wel degelijk milde uitwegen zijn uit de kille wereld.

Dát weten, zo een schouderklopje en zeggen van: knap, strijd jij maar verder, alle respect voor je strijd. Ik doe intussen wat dat ik doe en wij bouwen intussen aan die mooie wereld.

Maar als je moe gestreden bent, dan zal ik er voor je zijn. Als je moe gestreden bent – het is heel belangrijk dat de strijders van onze wereld ook weten dat er plaatsen zijn waar ze even de wapenuitrusting kunnen naast zich neerleggen en even in alle rust tot zichzelf komen.

Ze staan vanzelf wel weer op en gaan vanzelf wel weer verder in de strijd.

Maar op dit moment is er veel te weinig begrip voor hen die op de barricades staan. En die voelen zich zeer eenzaam die mensen, want die voelen zich niet begrepen en soms door de eigen mensen verlaten.

Dus zeker naar die mensen toe die in een mooie omgeving leven, die mooie dingen doen, die mooie dingen creëren: vergeet niet om de krijgers - niet zozeer te ondersteunen, want je wilt niet in die strijd staan, dat is hun taak - maar het is wel belangrijk dat je ze af en toe een hand reikt.



Af en toe een glas water geeft zoals men water aan Jezus heeft gegeven toen die viel met de zwaarte van het kruis wat hij te dragen had, wat hij zelf op zich heeft genomen. Dat glas water aan zo een krijger doet dan wonderen. Doe dat dan ook!

Als je ziet, als je mensen kent in je leven en je weet van, die zijn heel hard aan het knokken, die zouden eigenlijk niks willen want die doen het niet voor zichzelf, denk dan niet: die trekt zijn plan wel of die trekt haar plan wel.

Geef daar af en toe je glas water aan. Geef daar af en toe een bloemetje aan. Geef daar af en toe – deel daar effe vanuit uw harmonie en vanuit uw rust. Vertel ze dit verhaal van troost en dan komen we samen wél een stukje verder.

Ook als je zelf je eigen kruis te moeilijk om te dragen vindt, weet dan dat je misschien gewoon een glas water nodig hebt en een blik aan de overkant om te zien dat er ook nog een andere wereld bestaat dan alleen de wereld van de strijd.

Dat bewustzijn en die paar druppels water gaan jou de kracht geven om verder te gaan zonder dat je je persé hoeft terug te trekken.



Universele boodschap, 13-9-2016  
door Loesja.

# Liever een persoonlijke boodschap?

De stem van je ziel... niet makkelijk te horen of te onderscheiden in de overvloedige stroom aan informatie die ononderbroken op ons af komt. En als het wel lukt dan waait de wind van dagelijkse beslommeringen de kostbare boodschappen van je ziel vaak weer snel uit je geheugen.

**Je ziel kent nochtans de meest waardevolle adviezen en de grootste wijsheid.**

Te midden van de razendsnelle veranderingen en de zorgwekkende gebeurtenissen in onze persoonlijke levens en in de samenleving, is het horen van de boodschap van je Ziel, meer dan ooit, broodnodig.

**Bovendien staat je ziel rechtstreeks in contact met de universele bron van kennis en liefde alsook met de lichtwezens, gidsen en de meesters van wijsheid die ons graag tot steun zijn.**

Na 25 jaar ervaring als psycho-energetisch therapeute, healer en levenscoach geeft Loesja Klimczak vanuit haar intuïtieve verbinding met jouw ziel en in samenwerking met de meesters van wijsheid, persoonlijke Zieleboodschappen door.

Elke boodschap komt vergezeld van een bloem als geschenk en ter zegening van je levenspad.

De boodschappen worden digitaal opgenomen, hetzij live tijdens een groepsbijeenkomst, hetzij zonder jouw bijzijn op bestelling.

De audio's en een foto van je bloem ontvang je per mail, via een WeTransfer link voor download op je pc. De bloem van de live sessies krijg je mee.

Elke boodschap duurt ongeveer 10 minuten. Je kan om de 6 maanden een nieuwe boodschap aanvragen.



Boodschappen voor derden vragen kan enkel mits toestemming. Kinderen tot 16 jaar op verzoek van ouders mits opgave van de leeftijd.

Voor bestelling boodschap stort 25€ op rek. nr. BE10 9797 8881 3604 van Mayanatlantya, met vermelding van volledige naam, telefoonnummer en e-mail adres (schrijf @ als AT – sommige bankapplicaties accepteren het symbool @ niet). Maandelijks vindt er één opnamesessie plaats. Je ontvangt dus jouw persoonlijke boodschap binnen 4 weken na ontvangst van de betaling in jouw mailbox.

Nog vragen? Een groepsbijeenkomst bij je thuis organiseren? Bel 0485/98 25 27.



## Wie is Loesja

Loesja blikt terug op een kwart eeuw ervaring als lifecoach - docente - therapeute en intuïtief medium. In haar praktijk 'Mayanatlantida' begeleidde ze reeds talloze volwassenen, jongeren en kinderen, in alle omstandigheden van hun leven.

Als coach staat ze bekend om om haar unieke coachingstijl, waarbij ze je heel liefdevol, doch efficiënt naar de kern van het probleem leidt en je jouw diepere zelf help terugvinden.

Ze neemt je mee voorbij de grenzen van je eigen verwachtingen en verruimt jouw bewustzijn op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Haar 'rechttoe-rechtaan' benadering zet altijd wel iets in je 'op z'n kop' maar tegelijkertijd plaatst ze je met beide voeten op de grond. Dit haalt meer zelfvertrouwen en vreugde in je naar boven en brengt een stroming op gang van positiviteit en vernieuwing in jouw dagelijks leven.

Haar persoonlijk motto is : 'Onze wereld heeft nood aan mensen die zich specialiseren in het onmogelijke'.

**Haar ultieme leraar is en blijft de Liefde.**

Meer weten ? Bezoek haar website of haar podcast