

# UNIVERSELE ZIELEBOODSCHAP



## Ik en de anderen, de dans van het leven

Universele Zieleboodschap - 29 augustus 2015

Het leven verdeelt zich standaard in "ik" en "de anderen".

En vaak lijken dat twee verschillende dingen.

De anderen, met levenspaden waar we niets van af weten, met beweegredenen waar dat we met ons verstand - en heel dikwijls ook met ons hart - met de beste wil van de wereld, niet bij kunnen.

En toch, bepalen al die anderen - samen - en ook collectief, de hele mensheid.

Het leven van "ik", het leven van het individu.

En we hoeven niet de hele wereld te begrijpen. We hoeven niet alles wat in de wereld gebeurt te accepteren, te veranderen. We hoeven ook niet - persé - de hele wereld een mooiere plek laten zijn.

Want over die hele wereld en over al die anderen waken krachten waar dat het individu met zijn petje óók niet bij kan.



Vertrouw er op dat uiteindelijk alle zielen aangestuurd worden door een onmetelijke liefde, waarvan de manifestatie oneindig naklinkt, natrilt in kleine en in grote gebeurtenissen. Zowel op individueel vlak, als op maatschappelijk vlak, als op kosmisch vlak.

Maar aan de andere kant ben jij er.

En het valt niet mee om zo weinig pak te hebben op die wereld daarbuiten. En soms zelfs geen pak te hebben op de wereld vanbinnen.

Maar een manier om evenwichtsoefeningen te doen is niet door een evenwicht te zoeken tussen uzelf en de hele wereld daarbuiten. Maar door evenwicht te zoeken met uzelf, in uzelf, tussen al de tegenstellingen, tussen al de dingen die je bent en liever niet zou zijn en al de dingen die je niét bent en zo graag zou willen zijn.

En om met die tegenstellingen te leren omgaan heb je niet de hele wereld daarbuiten nodig maar heb je een paar medespelers nodig.

En wanneer je in je leven daarin slaagt om harmonie te vinden tussen uzelf en één persoon per keer, dan ga je merken dat je een ervaring van evenwicht ook gaat kunnen vinden in die buitenwereld.

Maar als het al heel moeilijk is om evenwicht te vinden in uzelf en het ook moeilijk is om evenwicht te vinden met één persoon per keer, hoe moet je dan - in godsnaam - ook nog evenwicht vinden en je plekje vinden in de hele wereld.

Dus ... evenwicht in uzelf, evenwicht met één persoon per keer, die op dat moment in uw leven uw sparringpartner is, of dat wil zijn.



Want het kan ook zijn dat die sparringpartner waar dat jij evenwicht mee zou willen in de massa zit. En je denkt verdorie ... ik wil met die persoon oefenen en die persoon zegt "Neen, mijn leven leidt me ergens anders naar toe".

Dus ... net zo goed gelijk dat je ook vanbinnen niet kan kiezen met welke eigenschappen van jezelf je je het eerst gaat uitzetten...

Want je zou misschien eerst willen met één bepaalde eigenschap harmonie vinden en ondertussen dringt een andere eigenschap zich op. En die waar dat je harmonie naar zocht, daar kan je geen werk van maken, omdat er zoveel voor je neus ligt wat anders is.

Maar met die stukken waar je bij kunt in jezelf en met die individuen waar je 1 op 1 mee dansen kan ... als je daar evenwicht tussen vindt dan ga je merken dat je een goeie evenwichtskunstenaar wordt.

En als je dan in de wereld daar buiten stapt dan ga je merken dat die "anderen" gaan beginnen te bewegen in verhouding met hoe dat jij beweegt.

**Dit is de essentie van de dans van het leven.**



Universele boodschap, 29-8-2015  
door Loesja.

# Liever een persoonlijke boodschap?

De stem van je ziel... niet makkelijk te horen of te onderscheiden in de overvloedige stroom aan informatie die ononderbroken op ons af komt. En als het wel lukt dan waait de wind van dagelijkse beslommeringen de kostbare boodschappen van je ziel vaak weer snel uit je geheugen.

**Je ziel kent nochtans de meest waardevolle adviezen en de grootste wijsheid.**

Te midden van de razendsnelle veranderingen en de zorgwekkende gebeurtenissen in onze persoonlijke levens en in de samenleving, is het horen van de boodschap van je Ziel, meer dan ooit, broodnodig.

**Bovendien staat je ziel rechtstreeks in contact met de universele bron van kennis en liefde alsook met de lichtwezens, gidsen en de meesters van wijsheid die ons graag tot steun zijn.**

Na 25 jaar ervaring als psycho-energetisch therapeute, healer en levenscoach geeft Loesja Klimczak vanuit haar intuïtieve verbinding met jouw ziel en in samenwerking met de meesters van wijsheid, persoonlijke Zieleboodschappen door.

Elke boodschap komt vergezeld van een bloem als geschenk en ter zegening van je levenspad.

De boodschappen worden digitaal opgenomen, hetzij live tijdens een groepsbijeenkomst, hetzij zonder jouw bijzijn op bestelling.

De audio's en een foto van je bloem ontvang je per mail, via een WeTransfer link voor download op je pc. De bloem van de live sessies krijg je mee.

Elke boodschap duurt ongeveer 10 minuten. Je kan om de 6 maanden een nieuwe boodschap aanvragen.



Boodschappen voor derden vragen kan enkel mits toestemming. Kinderen tot 16 jaar op verzoek van ouders mits opgave van de leeftijd.

Voor bestelling boodschap stort 25€ op rek. nr. BE10 9797 8881 3604 van Mayanatlantyda, met vermelding van volledige naam, telefoonnummer en e-mail adres (schrijf @ als AT – sommige bankapplicaties accepteren het symbool @ niet). Maandelijks vindt er één opnamesessie plaats. Je ontvangt dus jouw persoonlijke boodschap binnen 4 weken na ontvangst van de betaling in jouw mailbox.

Nog vragen? Een groepsbijeenkomst bij je thuis organiseren? Bel 0485/98 25 27.





## Wie is Loesja

Loesja blikt terug op een kwart eeuw ervaring als lifecoach - docente - therapeute en intuïtief medium. In haar praktijk 'Mayanatlantida' begeleidde ze reeds talloze volwassenen, jongeren en kinderen, in alle omstandigheden van hun leven.

Als coach staat ze bekend om om haar unieke coachingstijl, waarbij ze je heel liefdevol, doch efficiënt naar de kern van het probleem leidt en je jouw diepere zelf help terugvinden.

Ze neemt je mee voorbij de grenzen van je eigen verwachtingen en verruimt jouw bewustzijn op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Haar 'rechttoe-rechtaan' benadering zet altijd wel iets in je 'op z'n kop' maar tegelijkertijd plaatst ze je met beide voeten op de grond. Dit haalt meer zelfvertrouwen en vreugde in je naar boven en brengt een stroming op gang van positiviteit en vernieuwing in jouw dagelijks leven.

Haar persoonlijk motto is : 'Onze wereld heeft nood aan mensen die zich specialiseren in het onmogelijke'.

**Haar ultieme leraar is en blijft de Liefde.**

Meer weten ? Bezoek haar website of haar podcast